



Μέλη της ΣΕΚ
Members of SEK



ΟΥΞΕΚΑ - OEXEKA

Πρωτομαγιάτικη Διακήρυξη ΣΕΚ- 2020

Η φετινή Πρωτομαγιά, βρίσκει την ανθρωπότητα σε μια πρωτόγνωρα δύσκολη κατάσταση, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία πλήττει και καθηλώνει όλο τον πλανήτη. Με κομμένη την ανάσα τα βλέμματα όλων μας είναι στραμμένα στους επαγγελματίες υγείας και στο σύνολο των εργαζομένων, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, οι οποίοι καταβάλλουν νυχθημερόν τιτάνια προσπάθεια για να διασφαλίσουν μια ελεγχόμενη κανονικότητα, προκειμένου να κερδίσουμε τη μάχη ενάντια στον αόρατο εχθρό. Αυτόν τον εχθρό που μπήκε στη ζωή μας βίαια, απρόσμενα και ξαφνικά, αλλά ο οποίος σίγουρα δεν είναι ανίκητος.

Μπορούμε και θα τον νικήσουμε. Υπενθυμίζοντας πως, οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, έχουμε επιλέξει να αποτελούμε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, αποδεικνύοντας στην πράξη πως, στον συνδικαλισμό δεν υπάρχουν αδιέξοδα.

Κοινωνία, πολιτεία και επιστημονική κοινότητα, συνεργαζόμαστε στενά για να κρατηθεί όρθιο το κοινωνικοοικονομικό σύστημα το οποίο δοκιμάστηκε σκληρά στην διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και άντεξε, χάρις στην επίδειξη συλλογικής υπευθυνότητας και ευθύνης. Μια δοκιμασία, η σωστή διαχείριση της οποίας έδωσε τη δυνατότητα ανάδειξης του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και την ίδια στιγμή της σημασίας για διατήρηση και περαιτέρω επέκταση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων, κατοχυρώνοντας τα μισθολογικά και άλλα ωφελήματα των εργαζομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στα ταμεία προνοίας ως δεύτερος πυλώνας συνταξιοδοτικών παροχών.

Η έγκαιρη αντίδραση στην υγειονομική κρίση, με τη λήψη των ενδεδειγμένων και έγκαιρων μέτρων από το κράτος, τα οποία στήριξε με υπευθυνότητα ολόκληρη η κοινωνία, επέφεραν καίρια πλήγματα στην ασύμμετρη απειλή, στέλλοντας χειροπιαστά μηνύματα αισιοδοξίας, ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. ΣΕΚάθε διεκδίκηση μένουμε μαζί.

Μέσα σε αυτές τις σκληρές συγκυρίες, οι εργαζόμενοι και η ΣΕΚ τιμούμε την Εργατική Πρωτομαγιά, θέτοντας ως κορυφαία προτεραιότητα την επιστροφή το συντομότερο δυνατό στην κανονικότητα της καθημερινής ζωής, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο.

Επιβάλλεται, η επίδειξη της μέγιστης ευθύνης εκ μέρους των κοινωνικών εταίρων για επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας και στήριξη της απασχόλησης, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για διατήρηση των εισοδημάτων των εργαζομένων και ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την κατανάλωση και την πραγματική οικονομία. Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι απαραίτητη η συνεχής αξιοποίηση του κοινωνικού διαλόγου για νιοθέτηση των αποτελεσματικότερων πολιτικών για οικονομική ευρωστία του κράτους, το οποίο με τη σειρά του θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας.

Η πρόταση που έχει καταθέσει η ΣΕΚ για την υπογραφή ενός Κοινωνικού Συμβολαίου ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους για μια ενιαία προσέγγιση και κοινό κώδικα διαχείρισης και αναχαίτισης του προβλήματος, προστασία των εργαζομένων και της απασχόλησης, στήριξη της επιχειρηματικότητας και εποπτεία της αγοράς εργασίας, θα πρέπει να αξιοποιηθεί άμεσα.



ΟΙΟΜΣΕΚ - CCWMF



ΟΙΚΥ - FCEC



ΟΜΕΠΕΓΕ - OMEPEGE

Στο νέο περιβάλλον που δημιουργησε η πανδημία, η ιεράρχηση των στόχων του συνδικαλιστικού κινήματος αναπόφευκτα αναπροσαρμόζεται, διατηρώντας όμως ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, τη διατήρηση της απασχόλησης, τη στήριξη των εργαζομένων και την αποτροπή μονομερών επιβουλών από μερίδα εργοδοτών, όπως επίσης και τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας στην εργασία και το σεβασμό στις συλλογικές συμβάσεις. Αυτοί οι στόχοι, αποτελούν βασικές συνιστώσες στην προσπάθεια αποτροπής της φτωχοποίησης των εργαζομένων και του συνόλου της κοινωνίας.

Παράλληλα, η ΣΕΚ χαιρετίζει τα μέτρα επαναδραστηριοποίησης της οικονομίας που έχει πρόσφατα εξαγγείλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναδεικνύοντας πως, η αξιοποίηση του ρόλου και των εισηγήσεων των κοινωνικών εταίρων έχει οδηγήσει στην ισορροπημένη διαχείριση του προβλήματος. Αναντίλεκτα, η συνέπεια, η σοβαρότητα, η τεκμηρίωση και η ουσιαστική παρέμβαση, μακριά από υπερβολές και επικοινωνιακές πρακτικές κενού περιεχομένου, δημιουργούν το υπόβαθρο για αποτελεσματική και στοχευμένη διαχείριση του προβλήματος.

Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, όπου επιβεβαιώνεται διά του παραδείγματος πως, εκεί όπου υπάρχει συνδικαλιστική εκπροσώπηση, τα προβλήματα τυγχάνουν πιο άμεσης και αποτελεσματικής διαχείρισης, η ΣΕΚ διεκδικεί:

- Ουσιαστική ενίσχυση του κράτους πρόνοιας με ναυαρχίδα την Υγεία, έχοντας ως κύρια επιδίωξη την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας, το οποίο θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη και πιο προσδοφόρα επένδυση για την κοινωνία και τη χώρα στο διηνεκές. Η πανδημία και η κρίση που βιώνουμε αναδεικνύουν και επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα ενός ισχυρού εθνικού συστήματος υγείας, όπως και την ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις στον τομέα της υγείας.
- Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής πολιτικής και δράσης για την κλιματική αλλαγή και την κυκλική οικονομία, αξιοποιώντας με ρυθμισμένο τρόπο την ψηφιοποίηση.
- Αυστηρό έλεγχο της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας με εδραίωση συνθηκών ασφάλειας, υγείας και υγιεινής, όπως και συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, επιβολή ισχυρών κανόνων αποτροπής κάθε μορφής κερδοσκοπίας και υιοθέτηση οδικού χάρτη για πάταξη της διαφθοράς, της διαπλοκής και της φοροδιαφυγής.
- Σεβασμό και ενίσχυση του τρόπου λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων, προστασία της αγοράς εργασίας μέσα και από την εδραίωση και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων και πάταξη φαινομένων αδήλωτης και υποδηλωμένης απασχόλησης, όπως επίσης και της επισφαλούς εργασίας, ενισχύοντας τις επιθεωρήσεις και την εποπτεία της αγοράς εργασίας, μέσα και από τη ψήφιση της νομοθεσίας για την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων.

Την ίδια ώρα, οφείλουμε να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας γιατί, παρά το πολιτικό και οικονομικό υπόβαθρο που έχει δημιουργηθεί, στην Κύπρο και στην Ε.Ε, οι τράπεζες δεν έχουν προβεί ακόμα στους απαιτούμενους σχεδιασμούς για ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και του συνόλου της κοινωνίας, με τρόπο που θα

συμβάλλοντας πρακτικά στην επίσπευση της επαναφοράς στην κοινωνικοοικονομική και εργασιακή ομαλότητα.

Παράλληλα, η ΣΕΚ αναδεικνύει το γεγονός πως, η Ε.Ε απέτυχε να επιβεβαιώσει την κοινωνική της διάσταση και αλληλέγγυα στήριξη των κρατών μελών, καθώς δεν κατάφερε να αποτυπώσει την ανθρωποκεντρική διάσταση στις πολιτικές της, οι οποίες θα έπρεπε να δίνουν ώθηση στην κοινωνική ολοκλήρωση. Η ΣΕΚ συμμετέχοντας ενεργά στα σώματα λήψης αποφάσεων της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και αφονγκραζόμενη τη βιούληση των Ευρωπαίων πολιτών, θα συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση της ανθρωποκεντρικής πολιτικής στόχευσης της Ένωσης.

Πιστεύουμε πως, η φετινή Πρωτομαγιά, που σημαδεύεται παγκοσμίως με τις τραγικές φιγούρες της πανδημίας, μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για οικοδόμηση μιας αναγεννημένης κοινωνίας που θα θέσει στέρεες βάσεις για τη δικαίωση της ημικατεχόμενης μας πατρίδας, με κύρια όπλα την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, την ισοπολιτεία και την εν γένει ανθρωποκεντρική ευαισθησία σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικοοικονομικής και εργασιακής δραστηριοποίησης.

Με το μυαλό να στριφογυρίζει στους αιματηρούς αγώνες του εργατικού ξεσηκωμού της 1ης Μαΐου 1886 στο Σικάγο, η ΣΕΚ είναι απόλυτα πεπεισμένη πως, με συλλογική προσπάθεια και υπευθυνότητα, μπορούμε να μετατρέψουμε τις δυσκολίες που έχει επιφέρει η υγειονομική κρίση, σε ευκαιρίες, δυνατότητες και προοπτικές.

Είναι ευθύνη όλων μας να κερδίσουμε πρωτίστως τη μάχη για τη ζωή και είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Επιβάλλεται να διατηρήσουμε τη μέγιστη υπευθυνότητα, συλλογικότητα, υπομονή, πειθαρχία και αλληλεγγύη.

Αυτή την Πρωτομαγιά, κρατώντας τις απαραίτητες φυσικές αποστάσεις, προστατεύουμε την υγεία μας και ενωμένοι, ενισχύουμε τα εργασιακά δικαιώματα και τους μισθούς μας. Σπάζουμε την αλυσίδα του κορονοϊού, διατηρώντας την αλυσίδα της αξιοπρέπειας στην εργασία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή, στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

ΣΕΚάθε διεκδίκηση μένουμε μαζί. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε- Μένουμε Μαζί.